

O, Mocht ik

*O, Mocht ik bij U binnenkomen,
U met mijn warmte doorstromen,
In mijn zoetste dromen... dromen.
Ik zou U zoveel vreugde geven
Zoveel rijkdom méé beleven.
Begin ik nu teveel te zweven ?*

*Dit kunnen wij niet blijven missen.
Kan het leven zich zo vergissen ?
Aan ons om anders te beslissen !
Want Liefde staat standvastig
Altijd even jeugdig, even krachtig
Als de eeuwige God Almachtig.*

*Wederstaan wij die bekoring
Thuis gebracht in avondgloing
Als een allergrootste storing ?
Blijft de winter koud en klam ?
Blijven onze benen stram en lam ?
Och mocht ik... ik kwam !!!*

De Belhamel.